



Ik ben zo moe na deze lange reis...  
Al wat ik vraag is een rustige slaap  
en dromen van hen die ik liefhad

# Elza van Oirschot

weduwe van Alfons Van Beeck

geboren te Kapellen op 4 december 1938  
en overleden te Merksem in WZC Melgeshof  
op 31 maart 2025.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons  
afscheid van Elza te nemen tijdens de plechtige  
uitvaartliturgie in de Sint-Theresiakerk te Ekeren-Bunt op  
**zaterdag 5 april 2025 om 11.00 uur.**

Samenkomst in de kerk, gelegen Waterstraat (in het  
steegje naast nr. 16).

De asverstrooiing geschiedt aansluitend op de strooi-  
weide van de begraafplaats te Ekeren, Driehoekstraat.

Elza leeft verder in het hart van:

François

Danny en Marleentje

*haar kinderen*

Sarah en Wouter

*haar kleindochter en echtgenoot*

haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen

haar neven en nichten.

Rouwadres:

Uitvaartzorg De Waele t.a.v. Fam. Elza van Oirschot  
Steenstraat 90 - 2180 Ekeren