



*Polder met jouw witte wegen en jouw sloten aan de kant, met  
jouw wijde, allerszijde vredig bloeiend waterland, met den  
dromerige zegen van jouw welig zachte vee voel ik mij jouw ziel  
genegen, deelt hij zich de mijne mee.*

*Polder met jou ben 'k verwant: wij zijn dingen van een land!  
Polder met jouw witte wegen, weer mijn voeten naar jouw kant,  
ach wat restte mij ten leste dan jouw kleine waterland, dan te  
dromen en te dwalen door de bloemen van jouw wei, dan te  
lezen en te stralen en te sterven zoals zij!*

*Polder met jou ben 'k verwant: ziel van 't eigen lieve land!*



*Waar kunnen wij nog beter zijn  
dan bij ons beste vrienden?  
Wij zijn vergaard in eer en deugd,  
ons harte smaakt slechts zoete vreugd!*

Dankbaar voor uw aller vriendschap  
heeft van ons afscheid genomen

## Marcel De Moor

*Eredeken van de Ridderlijke Sint-Jorisdgilde  
Erelid van Koninklijke Harmonie Labore et Constantia*

weduwnaar van José De Loore

geboren te Austruweel op 8 maart 1921  
en overleden te Brasschaat in AZ Klinia  
op 5 december 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons  
afscheid van Marcel te nemen tijdens de plechtige  
uitvaartliturgie in de parochiekerk van Sint-Lambertus te  
Ekeren-Centrum op **donderdag 12 december 2024 om  
10.30 uur.**

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren vanaf  
10.10 uur in de kerk, hoek Markt - Steenstraat.

De asurne wordt aansluitend bijgezet bij zijn geliefde  
echtgenote José in het urnenveld van de begraafplaats  
van Ekeren, Driehoekstraat.

Marcel leeft verder in de harten van:

Betty en Paul

*zijn dochter en schoonzoon*

de families De Moor - Vervloet en De Loore - Wouters.

*Met dank voor de warme zorg en vriendschap aan:  
de familie en vrienden*

*zijn respectievelijke huisartsen Dr. Op De Beeck en  
Dr. Matthysen*

*mevr. A. Cauwe en het voltallig personeel,  
de vrijwilligers en de bewoners van WZC Sint-Vincentius*

Rouwadres:

Uitvaartzorg De Waele t.a.v. Fam. M. De Moor  
Steenstraat 90 - 2180 Ekeren