

Je liefde, je warmte en je lach
we zullen je missen iedere dag

Lydia Van Thielen

weduwe van Rene Matthijssens

geboren te Merksem op 13 september 1943
en er overleden in ZAS Palfijn
op 11 oktober 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons
afscheid van Lydia te nemen in de aula van
Uitvaartcentrum J. De Waele, De Beukelaerlaan 66 te
Ekeren op **vrijdag 18 oktober 2024 om 10.00 uur**.

Samenkomst vanaf 09.45 uur in het uitvaartcentrum.

De asverstrooiing geschiedt aansluitend op de strooi-
weide van de begraafplaats te Ekeren, Driehoekstraat.

Geen bloemen of kransen.

Online condoleren: www.funeralco.be/rouwberichten

Lydia leeft verder in het hart van:

Ben en Greetje
Indy en Stijn
Xim
Imke

Robby (†)
Eileen en Bjorn
Camille
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter

Frank en Greet
haar zus en schoonbroer

Hubert en Jose
haar schoonzus en schoonbroer

haar neven en nichten

*Speciale dank aan het ganse team van
WZC Hof de Beuken en aan allen die haar
verzorgd en gesteund hebben.*