



Na een gelukkig huwelijk van 74 jaar
heb ik 'mijne Ward' plotseling moeten afgeven

de heer

Eduard 'Ward' Van Loon

echtgenoot van mevrouw Lydia De Boey

geboren te Ekeren op 5 februari 1927
en aldaar overleden in WZC Sint-Vincentius
op 2 oktober 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid van Ward te nemen tijdens de plechtige
uitvaartliturgie in de parochiekerk van Sint-Lambertus te
Ekeren-Centrum op **vrijdag 11 oktober 2024 om 10.30 uur**,
gevolgd door crematie.

Samenkomst in de kerk, hoek Markt - Steenstraat.

De asurn wordt na de crematie bijgezet in het columbarium
van de begraafplaats van Ekeren, Driehoekstraat.

Gelegenheid tot groeten op maandag 7 oktober 2024 in
Uitvaartcentrum De Waele, De Beukelaerlaan 66 te Ekeren
van 16.30 tot 17.30 uur.

Ward leeft verder in het hart van:

Lydia

zijn echtgenote

Jules (†) en Josephine (†)
François

zijn zus, schoonbroer en neef

Jacqueline en kinderen

de families Van Loon en De Boey

zijn neven en nichten

Albina en de familie Xharra

Stanny en Christiane en kinderen

*Bijzondere dank aan de huisarts Dr. S. Matthysen
en het ganse team van WZC Sint-Vincentius
voor de goede verzorging.*