

Je kunt niet praten met iemand die er niet meer is  
Je kunt niet luisteren naar iemand die er niet meer is  
Je kunt niet meer lachen met iemand die er niet meer is  
maar je kunt voor altijd houden van iemand  
die er niet meer is

# Alfred 'Fred' Joris

*Havenarbeider op rust (Kraannatie)*

echtgenoot van Marcellina Vandevoorde

geboren te Antwerpen op 2 juli 1946 en  
thuis te Stabroek overleden op 19 oktober 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons  
afscheid van Fred te nemen in de aula van Uitvaart-  
centrum J. De Waele, De Beukelaerlaan 66 te Ekeren op  
**zaterdag 26 oktober 2024 om 11.45 uur.**

Samenkomst vanaf 11.30 uur in het uitvaartcentrum.

De asurne wordt aansluitend bijgezet in het urnenveld  
op de begraafplaats van Ekeren, Driehoekstraat.

Rouwadres: Uitvaartzorg De Waele t.a.v. Fam. A. Joris  
Steenstraat 90 - 2180 Ekeren

Online condoleren: [www.funeralco.be/rouwberichten](http://www.funeralco.be/rouwberichten)

Fred leeft verder in het hart van:

Marcellina

*zijn echtgenote*

Georges en Nancy

Robin

Ernest en Suzy

Britt en Wietse

Kato

*zijn kinderen en kleinkinderen*

Marcel en Rita

Stephan en Veronique

Milan

*zijn schoonbroer, neef en nicht*

*Dank aan de huisarts Dr. A. De Strooper, het Wit-Gele  
Kruis, het ganse team van Aalmoezenier Cuypers en  
Coda voor de steun en de goede zorgen.*