



Ik ben zo moe na deze lange reis...
al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen van hen die ik liefhad

Ermeline Benoit

weduwe van Jef Meyvisch

geboren te Borsbeek op 10 februari 1941 en
rustig ingeslapen te Kapellen in WZC Zonnewende
op 16 oktober 2024,
gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
van Ermeline te nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie
in de parochiekerk van Sint-Jacobus te Kapellen-Centrum
op **dinsdag 22 oktober 2024 om 11.00 uur.**

Samenkomst in de kerk, gelegen Oude Kerkstraat.

Aansluitend leggen we haar te rusten bij haar geliefde
echtgenoot Jef op de begraafplaats van Ekeren,
Driehoekstraat.

Ermeline leeft verder in het hart van:

Geert en Danielle
Erik en Nathalie

haar kinderen

Jolien en Stef

haar kleindochter en partner

François en Yvonne
Willy en Gabrielle (†)
Henri (†) en Vera
Celestine (†)

haar broers, zussen en schoonzussen

haar neven en nichten.

*Dank aan de huisarts Dr. B. Van Tilborgh en
het personeel van WZC Zonnewende afd. Azalea
voor de goede zorgen.*