

Afscheid is er niet genomen.
Afscheid zal er nooit zijn.
Eeuwig fluisteren wij jouw naam.
In onze harten blijf je altijd voortbestaan.

Mon Philips

echtgenoot van Anny Beyers

geboren te Deurne op 26 april 1935
en overleden te Merksem in ZAS Palfijn
op 22 september 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons
deel te nemen aan de uitvaartplechtigheid in de aula
van Uitvaartcentrum J. De Waele, De Beukelaerlaan 66
te Ekeren op **vrijdag 27 september 2024 om 11.30 uur.**

Samenkomst vanaf 11.15 uur in het uitvaartcentrum.

Zijn asurne zal thuis een mooi plaatsje krijgen.

Geen bloemen of kransen.

Mon leeft verder in het hart van:

Anny

zijn echtgenote

Chrisje (†)

zijn dochter

Filip en Debbie

Axel

zijn kleinkinderen en achterkleinzoon

Arthur (†) en Maria

Marc en Louisa

zijn broer, schoonzussen en schoonbroer.

*Dank aan de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis en
het personeel van ZAS Palfijn voor de goede zorgen.*

Rouwadres: Uitvaartzorg De Waele t.a.v. Fam. M. Philips
Steenstraat 90 - 2180 Ekeren