

Onvervangbaar.
In de goal, in 't bos, aan den biljart...
en voor altijd in ons hart.

Lucien 'Lus' van Tilburg

weduwnaar van Lilian Cloostermans

geboren te Brasschaat op 22 september 1939
en overleden te Merksem in ZAS Palfijn
op 23 augustus 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons
afscheid van Lus te nemen in de aula van
Uitvaartcentrum J. De Waele, De Beukelaerlaan 66 te
Ekeren op **donderdag 29 augustus 2024 om 11.00 uur.**

Samenkomst vanaf 10.45 uur in het uitvaartcentrum.

De asverstrooiing vindt aansluitend plaats op de strooi-
weide van de begraafplaats te Merksem, Zwaantjeslei.

Rouwadres:

Uitvaartzorg De Waele t.a.v. Fam. L. van Tilburg
Steenstraat 90 - 2180 Ekeren

Lus leeft verder in het hart van:

Finne

zijn vriendin

Rudi en Karin
Erna en Frank
Erwin en Ingrid

zijn kinderen

Cleo en Boban
Mauro en Milo
Robine en Thibault
Kaiin en Alice
Keno
Joyce en Jarryd
Sybe en Noé
Lance

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

zijn neven en nicht.

*Dank aan het personeel van ZAS Palfijn dienst
Oncologie voor de goede zorgen.*