



Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden.
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Marc Carlier

Politiecommissaris op rust

geboren te Diest op 26 april 1949
en overleden te Ekeren in WZC Hof De Beuken
op 9 juli 2024.

*Wij hebben in intieme kring afscheid
van Marc genomen.*

*Dank aan het personeel van WZC Hof De Beuken
voor de goede zorgen.*

Rouwadres: Uitvaartzorg De Waele t.a.v. Fam. M. Carlier
Steenstraat 90 - 2180 Ekeren

Nooit meer je stem,
nooit meer je lach,
nooit meer samen genieten
van een mooie dag.
De pijn vanbinnen dat doet zo zeer,
ze zeggen dat het went,
maar wanneer?
Hoe mooier de herinnering
hoe pijnlijker is ons verdriet.
Wij danken je voor wij je was
en wat je in ons achterliet.

Marc leeft verder in het hart van:

Peggy en Jerry

zijn dochter en partner

Hannah

zijn kleindochter

Danielle

de moeder van Peggy

Guy (†) en Vivianne (†)
Robert en Maria

zijn broers en schoonzussen

zijn neven en nichten.