



Het verlies was er voor het einde,
de rouw voordat het afscheid kwam.
Verdriet is er maar ook dankbaarheid dat verder
lijden haar bespaard is gebleven.

Is stil van ons heengegaan

Mevrouw

Maria De Vriendt

16-3-1933 – 5-5-2023

Weduwe van Eduard Taeymans († 1990)

Wij nemen in intieme kring afscheid van haar.

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Rosy en Nancy Taeymans - Warmoeskerken
Anoek en Saar Symons - Windels
Lunia Laemont

Stan en Christel Taeymans - Visser
Lynn en Steven Taeymans - Wijckmans
Ellen Taeymans
Nils Taeymans

Haar zus José Colson - De Vriendt

Haar neven en nichten

je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd
je wil haar niet graag missen
omdat je van haar houdt
maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan.
je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan