



Herinner mij,  
maar niet in sombere dagen.  
Herinner mij in stralende zon,  
hoe ik was toen ik alles nog kon.

# Francine Steynen

weduwe van Danny Tack

geboren te Ekeren op 28 april 1952  
en aldaar onverwachts van ons heengegaan  
in WZC Sint-Vincentius op 20 april 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid van Francine te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid in de aula van Uitvaartcentrum J. De Waele & Geenen, De Beukelaerlaan 66 te Ekeren op **donderdag 27 april 2023 om 10.30 uur**.

Samenkomst vanaf 10.15 uur in het uitvaartcentrum.

Aansluitend leggen we haar te rusten bij haar geliefde echtgenoot op de begraafplaats Rustoord te Brasschaat, Max Hermanlei.

Dit melden u met droefheid:

Ken en Pascale  
Ilana en Chiel  
Tristan  
Kieran  
Philippe  
Camille

*haar kinderen en kleinkinderen*

Rudi en Hilde  
Paul (†)

*haar broer en schoonzus*

haar neven en nichten

de families Steynen, Tack en Dams.

*Dank aan het personeel van WZC Sint-Vincentius  
voor de goede zorgen.*