



Afscheid nemen is zwaar
nooit ben je er voor klaar
maar mogen mooie gedachten
de pijn wat verzachten.

Francine Van Ballaert

weduwe van Rik Reyers

geboren te Antwerpen op 10 mei 1940 en
zachtjes ingeslapen in ZNA Jan Palfijn te Merksem
op 10 januari 2022, gesterkt door het H. Sacrament
van de zieken.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons deel te
nemen aan de uitvaartplechtigheid in de aula van
Uitvaartcentrum J. De Waele, De Beukelaerlaan 66 te
Ekeren op **vrijdag 14 januari 2022 om 11.00 uur.**

Samenkomst vanaf 10.45 uur in het uitvaartcentrum.

De asverstrooiing geschiedt aansluitend op de strooiweide
van de begraafplaats te Ekeren, Driehoekstraat.

Rouwadres:

Uitvaarten J. De Waele t.a.v. Fam. F. Van Ballaert
Steenstraat 90 - 2180 Ekeren

Online condoleren: www.funeralco.be/rouwberichten

Dit melden u met droefheid:

haar kinderen

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar broers en schoonzussen

haar neven en nichten.

*Dank aan het personeel van ZNA Jan Palfijn afd. 1B en
het personeel van WZC Hof De Beuken afd. Hoogland
voor de goede zorgen.*