



Als ik verdriet heb en geen raad meer weet,  
denk ik aan al het goede dat je voor ons deed

# Helena Bernaerts

*Gewezen kleuterleidster Sint Jozef Instituut Ekeren-Donk  
Medewerkster met hart en ziel Parochie Heilig Hart*

weduwe van Herman Verhelst

geboren te Antwerpen op 2 maart 1946  
en overleden te Brasschaat in AZ Klina op 21 mei 2021.

Wij hebben op vrijdag 28 mei 2021 in intieme kring  
afscheid genomen tijdens de plechtige uitvaartliturgie  
in de Heilig Hartkerk te Brasschaat - Ekeren-Donk.

Aansluitend hebben we haar te rusten gelegd bij haar  
echtgenoot op de begraafplaats van Ekeren.

*Dank aan de huisarts Dr. A. Janssen en het ganse  
team van AZ Klina voor de goede zorgen.*

Online condoleren: [www.funeralco.be/rouwberichten](http://www.funeralco.be/rouwberichten)

*Lieve mama,  
Je had zoveel verschillende rollen in je leven.  
Als juffrouw, catechist, vrijwilliger, tante en meter  
heb je geschitterd als de grootste ster.  
Maar de beste rol was die als onze mama,  
pleegmama en moeke.  
We zijn zo dankbaar voor wat je allemaal hebt  
gedaan voor ons en voor het geluk dat je ons  
hebt gebracht.  
We zorgen hier voor elkaar, je hoeft niet meer  
ongerust te zijn.  
Geniet nu maar van je eeuwige rust bij papa.  
Slaapwel, mama en moeke.  
Zoals je altijd zelf zei: "De groetjes!"*

Haar kinderen

Haar kleinkinderen

Haar pleegkinderen

De familie Bernaerts, haar broer en zussen,  
schoonbroers en schoonzus, met alle kinderen en  
kleinkinderen, haar neven en nichten,  
achterneven en achternichten

De familie Verhelst, haar schoonbroers en  
schoonzussen, met alle kinderen en kleinkinderen,  
haar neven, nichten, achterneven en achternichten

Haar petekinderen, hun echtgenoten en kinderen

De families Bernaerts, Verhelst, De Wachter