



Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Leopold Koyen

Leraar op rust Sint-Michielscollege Brasschaat

echtgenoot van Lydia Van Bavel

geboren te Meer op 19 oktober 1939
en onverwachts thuis overleden op 15 april 2021.

Dit melden u met droefheid:

zijn echtgenote

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

zijn broers, zus, schoonbroers en schoonzussen

de families Koyen en Van Bavel.

De plechtige uitvaartliturgie in de Heilig Hartkerk te
Brasschaat - Ekeren-Donk heeft in intieme kring plaats.

De urne wordt aansluitend bijgezet in het urnenveld van
de begraafplaats te Ekeren, Driehoekstraat 237.

Online condoleren: www.funeralco.be/rouwberichten