

Na een moedige strijd  
nemen wij liefdevol afscheid van

# Joske Vermeulen

*Kuiper aan de haven*

echtgenoot van Monique Bruynooghe

geboren te Antwerpen op 16 juli 1951  
en overleden te Wuustwezel in Coda Hospice  
op 26 september 2020.

Door de huidige maatregelen kunnen wij niet iedereen uitnodigen op de plechtigheid. Hierdoor zullen wij in beperkte kring afscheid van Joske nemen op zaterdag 3 oktober 2020. Mogen wij vragen om die dag speciaal aan hem te denken.

Gelegenheid tot groeten op woensdag 30 september in Uitvaartcentrum J. De Waele, De Beukelaerlaan 66 te Ekeren van 18.00 tot 18.30 uur.

*Dank aan de huisarts Dr. Ch. Van Deun, alsook aan het personeel van i-mens en PSH voor de goede zorgen.*

*Er zijn geen woorden voor een zieke  
van wie je weet, hij redt het niet.  
Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen,  
je bent bevangen door verdriet.  
Toch ben je dankbaar voor z'n einde,  
dat na zoveel moedig strijden kwam,  
omdat het niet alleen zijn leven op aarde,  
maar ook zijn lijden overnam.*

Toon Hermans

Dit melden u met droefheid:

zijn echtgenote

zijn dochter, schoonzoon en kleinkinderen

zijn schoonbroer, schoonzus en kinderen

zijn neven en nichten.

Rouwadres:

Uitvaarten J. De Waele t.a.v. Fam. J. Vermeulen  
Steenstraat 90 - 2180 Ekeren

Online condoleren: [www.funeralco.be/rouwberichten](http://www.funeralco.be/rouwberichten)