

Ik geloof in het wonder,  
als in ieder huis,  
in iedere straat,  
in elke stad,  
de een tegen de ander zal zeggen:  
Menslief, ik hou van je;  
Ik zal alle bittere woorden  
uit de mond nemen.  
Mijn hart vullen met tederheid,  
en mijn handen met de gave van de vriendschap.

*Phil Bosmans*

\_\_\_\_\_

*Dank aan het personeel van WZC Cadiz voor  
de liefdevolle goede zorgen.*

Moeder zijn is alles geven.  
Zorg en lijden, liefde en leven.  
Moeder zijn is alles geven.  
Alles en tevreden sterven.

# Maria Matthyssens

weduwe van Robert Hoorebeke

geboren te Merksem op 2 maart 1935 en overleden  
te Antwerpen in WZC Cadiz op 30 december 2019.

Dit melden u met droefheid:

haar dochter en schoonzoon

haar kleinkinderen en achterkleinzootjes

haar neven en nichten.

Volgens de wens van de overledene hebben we haar  
as in intieme familiekring uitgestrooid op 'het land van  
Jaanneke' (de begraafplaats van Merksem).

Online condoleren: [www.funeralco.be/rouwberichten](http://www.funeralco.be/rouwberichten)