

Wat sterft heeft nimmer echt bestaan.
Wat echt bestaat kan nimmer sterven.

Erik van Ruysbeek

Fernand Van Ballaert

echtgenoot van Liliane Veys

geboren te Antwerpen op 23 augustus 1941
en overleden te Ekeren in WZC Sint-Vincentius
op 22 februari 2019.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons
de uitvaartplechtigheid bij te wonen in de aula van
Uitvaartcentrum J. De Waele, De Beukelaerlaan 66 te
Ekeren op **vrijdag 1 maart 2019 om 10.00 uur**.

Samenkomst vanaf 09.45 uur in het uitvaartcentrum.

Zijn asurne zal thuis een mooi plaatsje krijgen.

*Geen bloemen of kransen. Liever een gift aan de
Vlaamse Parkinson Liga op rek. nr. BE68 0014 7822 5234,
met als mededeling: in memoriam Fernand Van Ballaert.*

Dit melden u met veel verdriet:

zijn echtgenote

zijn kinderen en kleinkinderen

zijn zus, broers en schoonzussen

zijn neven en nichten.

*Speciale dank aan huisartsen Dr. J. Verdoodt en
Dr. P. Op de Beeck, alsook aan het ganse team van
WZC Sint-Vincentius afdeling Leliedal voor
de liefdevolle goede zorgen.*